

Τέχνες σ' γράμματα
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Εντερο, ίσως το πολυτιμότερο όργανο

Είναι «το μεγαλύτερο αισθητήριο εργαλείο του σώματος» και ωχριούν μπροστά του τα μάτια, τα αυτιά, η μύτη, το δέρμα!

Της ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΠΑΛΗ

«Νταρμ-μιτ-Σαρμ» είναι μια όμορφη, σπρετόζικη ρίμα, που σημαίνει στα γερμανικά: έντερο με γοντεία. Σπρότζα είναι αναμφιβόλια (αν των κρινούμε, μέσω YouTuber, και από τις παραστατικές της επιδόσεις) η νεαρή Γερμανίδα γιατρός που είχε την ίδεα και την ικανότητα να εκλα-κεύσει σε ένα εύπειρο βιβλίο τις πιο πρόσφατες θεωρίες και επιγνώσεις σχετικά με τη φύση του εντέρου. Λιγότερο, ίσως, από όλους θα εκπλαγούν, με όσα θα διαβάσουν στο «Νταρμ-μιτ-Σαρμ», οι... πλα-τωνιστές.

Το βιβλίο της Γερμανίδας ιατρού Γιούλια Εντερς εκλαϊκεύει τις πιο πρόσφατες θεωρίες και επιγνώσεις.

Η ψυχή, μας λέει ο Πλάτων στον όμορφο μύθο του «Φαιδρού», είναι τριμένη: νους, συναίσθημα, πόδος. Αν αντιστοιχίσουμε, σύμφωνα με τον κοινό τόπο, τον νου στον εγκέφαλο, το συναίσθημα στην καρδιά και τον πόδη στην κοιλιά, θα έχουμε, μάλλον, αποδεχθεί ήδη και την πλατονική υπόδειξη για το ποτος πρέπει να έχει το πάνω κέρι.

Ο Πλάτων πρότεινε, βέβαια, το δέον – γνώριζε, ωστόσο, καλά ότι οι πραγματικοί κυβερνήτες είναι τουλάχιστον τρεις. Η Εντερς έρχεται να παραδοθεί χωρίς πολλές

αυτάς της εμπειδωμένης ιεραρχίας: Η γνησιότητα του εγκεφάλου συζήτηση. Το έντερο, μας εξηγεί, παραείναι πολύτιλο και εξελιγμένο για να επιτελεί μονάχα τους ταπεινούς, γνωστούς σε όλους, ρόλους του.

Παραείναι «νευρικό» και παραείναι «πλούσιο» για κάτι τέτοιο. Στο κεφάλαιο «Ο εγκέφαλος και το έντερο», πληροφορούμαστε με έκπληκτην τον «απίστευτο αριθμό νεύρων» με τα οποία είναι εροδιασμένο το έντερο – νεύρα, μάλιστα, «απίστευτα διαφορετικά από τα αντίστοιχα στο υπόλοιπο σώμα».

Η συσχέτιση ερεθισμένου εντέρου, στρες και κατάθλιψης ανήκει στα τημάτα του βιβλίου που θα προκαλέσουν πολλά επιφωνήματα έκπληξης στους αναγνώστες. Ωστε, λοιπόν, το έντερο είναι «το μεγαλύτερο αισθητήριο όργανο του σώματος» και «ωχριούν μπροστά του» τα μάτια, τα αυτιά, η μύτη και το δέρμα! Ωστε το έντερο είναι ένα τεράστιο πλέγμα που διατσάνθεται την εσωτερική ζωή και τις λειτουργίες της σε υποσυνείδητο επίπεδο! Κι ίσως το επιφώνημά μας ακουσεί μέχρι τη διπλανή πολυκατοικία διαβάζοντας ότι «το 95% της σεροτονίνης [αποκαλούμενης και ορμόνης της ευτυχίας] που παράγουμε διαιτιούργεται στα κύτταρα του εντέρου, όπου έχει την τεράστια συνέπεια να επιτρέπει στα νεύρα να προκαλούν κίνηση των μυών, ενώ αποτελεί και σημαντικό παράγοντα αποστολής σημάτων».

Από εκεί και ύστερα, ο αναγνώ-



«Καταδότη της δεικίας» αποκαλούν οι Ιάπωνες το έντερο. Γι' αυτό και το σεπούκου (χαρακίρι) γίνεται σε αυτήν ακριβώς την περιοχή του σώματος.

την αρχή μέχρι το τέλος γερά προσδεέντι στο άριμα της επιστήμης, προσπαθεί όμως να το παρακολουθήσει στις πιο πρόσφατες πτήσεις του και να εξηγεί τα κατάλληλα συμπεράσματα. Η λέξη «επανάσταση» συνδέεται, άλλωστε, ιστορικά με πολλές και ανατρεπτικές επιστημονικές επαναστάσεις.

Συμβύνετες, νηματοσκόλικες, τοξοπλάσματα και ελικοβακαρίδια τοποθετούνται σε ένα γνωστικό πλαίσιο φιλικό για τον χρόντη, συνδυάζονται με διατροφικές συνήθειες, συνθήκες υγειεινής και γενετικές προδιαγραφές και απομυθοποιούνται, κατά το δυνατόν.

Ισως ο πραγματικός εχθρός αυτού του βιβλίου –αν πρέπει κάποιον να διαλέξουμε– είναι η αυταρχική ιατρική, η ιατρική της απρόσιτης αυθεντικότητας, που καμιά φορά μπορεί να κρύβει, ως μάσκα, το ακριβώς αντίθετό της: την έλλειψη γνώσης και ενημέρωσης. Ενας μικρότερος, λίγο αστείος «εκθρός» της Εντερς είναι το αγγλοσαξονικό αίσθημα υπεροχής που, αν διαβάσουμε υποψιασμένα, εκφράζεται στην «ξινλάρη» που αποτινέει π.χ. το παρουσιάστη του βιβλίου από τον «Γκάρντιαν». Κι αυτός, ωστόσο, το παραδέξεται: το βιβλίο της Γερμανίδου λας έτρεψε, κυριολεκτικά σχεδόν, την κόπρο σε χρυσό, αφού οι πωλήσεις του ήδη μετριούνται σε εκατομμύρια αντίτυπα.

Ο ορθολογιστής ή ο συντηρητικός δεν έχουν τίποτε να φοβήθουν – πι συγγραφέας δεν φλερτάρει ούτε με μεταφυσικές ούτε με φονταμενταλιστική εναλλακτικές προσεγγίσεις. Παραπέντε από

Το βιβλίο «Η κρυψη γοντεία του εντέρου» της Giulia Enders κυκλοφορεί οπό τις εκδόσεις Πιτάκη σε μετάφραση του Αγρινή Καλούρη.